


Oktober månedsbrev

Tiden er nu inde til vores næste månedsbrev, som byder på hyggelige aktiviteter for vores SFO børn.

Oktober byder bl.a på efterårsferie, halloween og indvielse af vores venskabsbænk, som snart er at finde på vores område.

Venskabsbænken har børnene været med til at bygge, og snart skal de i gang med at male. Den må være alle mulige farver, lige præcis de farver, som børnene tænker en venskabsbænk skal have. Hvis I har rester af overskydende udendørs heldækkende træmaling på vandbasis stående, så tøv ikke med at donere det til venskabsbænken, vi tager meget gerne imod.

Venskabsbænkens formål er, at i Vores SFO skal alle have en ven. Alle børn kan relatere til det at føle sig udenfor eller alene uden en ven i en kortere eller længere periode, det er der ingen der synes er rart, så hvis man oplever ikke at have en ven, så sætter man sig på bænken, så andre børn kan invitere ind til leg.



Oktober er også måneden, hvor vi har årets første børnemøde. Det er hver d. 1. mandag i måneden, hvor vi vender stort og småt, og hvor børnene har indflydelse på, hvad der skal ske i SFO. På dette møde tager vi også den første snak om venskabsbænken og det at føle sig alene og uden en ven.

Legetøjsdag i uge 40: børnene vil så gerne vise deres yndlingslegetøj frem til hinanden og os. Det må de gerne onsdag d. 4/10, husk at det først skal op af tasken i SFO tiden.

Uge 42 bliver en anderledes uge, da det er skoleferie, vi laver nogle hyggelige ting, der bl.a byder på en tur ud af huset.

Vi havde premiere på vores første forældrekaftedag sidste onsdag i september, vi tænker vi kan gøre det bedre 😊 så nu kører vi nogle lidt tungere skyts frem næste gang, som er sidste onsdag i oktober.

Sidst men ikke mindst, vi står og skal bruge vores brænde til et aften arrangement inden længe (nærmere besked følger), og vi mangler en forælder, der kan komme og svinge sin motorsav 🙌🙌

Venlig hilsen SFO

