

NOVEMBER MÅNEDSBREV

Så er den mørke tid rigtig ved at sætte sig på dagens lyse timer og vinteren er så småt på vej.

Som I måske har bemærket, har vi i SFOen købt en masse lyskæder, som vi har hængt op i indgangspartiet og inde i fællesrummet, så vi kan skabe hygge og glæde i den kommende mørke tid.

Vi fejrer også lyset ved vores lygtefest d. 15. november 16.30-19.30, hvor vi glæder os til at se rigtig mange af jer. (se særskilt invitation)

Vi går også en tid i møde, hvor det bliver koldere, så børnene har brug for varme inde sokker eller sutsko i deres garderobe, så de har noget at tage på fødderne, når de kommer ind udefra. Vinterjakken skal i brug, når vi er ude, det er ikke alle jakker, der er glade for at forlade garderoben, de har det nok rigtig lunt og godt, når de hænger der. Vi har talt med de jakker, der synes at været gå i garderobe hi, om at vores børn har brug for dem, når nu det er blevet koldt igen.

Måske I kan bede jeres børn om at tage en snak med deres vinterjakker også 😊

Vi kan glædeligt berette, at spillerummet er ved at vende tilbage igen, 1. klasse kan nemlig flytte tilbage i deres faste lokale inden længe. Vi glæder os til, vi igen kan gøre brug af vores spillerum, måske endda i nye klæder.

Kreativiteten udleveres for fulde drøn i øjeblikket. Vi er i gang med at lave lygter og lanterner til brug for lygtefesten og en masse halloween pynt til at skabe uhyggelig stemning.

Glas og plastflasker er stadig velkomment.

Inden længe starter vi så småt op på julepynt og julegaver

Vi vil gerne sige tak til alle jer, der gav jer tid til en kop forældrekaffe i onsdags. Det var rigtig rart at hilse på jer, og vi vil minde om, at vi igen slår dørene op den sidste onsdag i november, som vil bære præg af lidt julestemning. Kaffedage er en dag, hvor man kan være med i krea, sløjd, spille spil eller hvad nu ens barn laver den dag.

Med venlig november hilsen SFO